



Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Foredragsholderens navn. Henrik Friediger

By. Virum

Postnummer 2830

Kontakt metode. henrikfriediger@email.dk,

Tlf. 45 85 00 88,

Hjemmeside: www.caminodesantiago.dk



Lidt om indholdet, i foredraget. Jeg har gået på caminoen mange gange siden 1992 i sammenlagt et år og har skrevet bogen MIG OG CAMINOEN, der udkom på Borgens forlag 2006. Jeg har derfor samlet en masse stof om og billeder fra caminoen, og kommer meget gerne ud og fortæller om caminoen både i et historisk, religiøst og personligt perspektiv.

De enkelte foredrag kan tilpasses efter tilhørernes ønsker og behov – jeg har erfaringer fra arrangementer i kirkeligt regi, biblioteker, Ældresagen, OK-klubberne, Rotary mv. For mig er det helt afgørende at tilrettelægge foredraget og billedvalget, så tilhørerne får den størst mulige oplevelse af den vidunderlige camino. Og jeg vil også gerne inspirere folk til selv at vandre caminoen – og gerne fjerne frygten for, om man nu kan klare det. Der er mange måder at vandre caminoen på, og det er vigtigt at den enkelte finder sin egen.

Camino de Santiago – pilgrimsvandring i Spanien

Almindeligvis indleder jeg mine foredrag med den fantastiske historie om caminoens opståen og udvikling fra middelalderen til vore dage. Dernæst viser jeg billeder fra Den Franske Vej og krydder med sagn og myter og egne oplevelser. Caminoen er både en ydre og en indre rejse. Hvis der er interesse for det, tager jeg gerne min rygsæk med og viser indholdet – jeg er meget optaget af at holde vægten nede – og man kan klare sig med kun ca. 4 kilo på ryggen! Hvordan forbereder man sig praktisk til selv at komme af sted, hvad kræver det fysisk, og hvor begynder man bedst.

Fra andre caminoer: Camino Primitivo, Camino Sanabrés

Andre muligheder er billedforedrag om de mindre kendte ruter – Camino Primitivo og Camino Sanabrés. Den første går over bjergene fra Oviedo i Asturien og betragtes som den første camino af dem alle, idet kong Alfonso II siges at være den første pilgrim overhovedet i midten af 800-tallet. Den anden er en sydlig version af afslutningen på Sølvruten fra Sevilla og går gennem øde egne i nærheden af grænsen til Portugal.

Pilgrim og protestant

Camino de Santiago er en kraftfuld vandring. Det er også derfor mange vender tilbage flere gange og vandrer. Eller ligefrem, som det er sket for mig, får caminoen som en art passion - et sted, man vender tilbage til gang på gang, aldrig bliver færdig med. Caminoen er i sin oprindelse en kristen, en katolsk vej. Men allehånde mere eller mindre spirituelle interesser mødes til den katolske kirkes ærgrelse på caminoen i et broget mønster. Paven kalder det "relativisme" og ser de andre – nye – religiøse udtryk som en udfordring for den katolske kirke. Samtidig har den protestantiske kirke siden Luther taget afstand fra pilgrimsvalfarter og hele ideen om, at man kan blive et bedre menneske, få syndsforladelse ved at begive sig på pilgrimsvandring.

Hvad stiller man som almindelig dansk folkekirke-kristen op i den sammenhæng, når man nu insisterer på at vandre på caminoen? Det har jeg gjort mig tanker om og erfaringer med. Tanker og erfaringer, som jeg gerne deler med andre i form af et foredrag med efterfølgende drøftelse.

Praktisk: Alle foredrag er inklusive billeder fra caminoen, der vises i PowerPoint. Jeg medbringer selv alt nødvendigt udstyr.

Prisen aftales fra gang til gang, men har indtil nu ligget i intervallet mellem tre flasker rødvin til 3000 kr. + transport.